

HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Mr. James favoriete fietstour

See the hidden gems and the highlights of one of the coolest city!

De Rotterdamse fietsroute! “Niet lullen, maar poetsen” zoals we zouden zeggen in Rotterdam. Een unieke tour van 1 dag van de prachtige skyline langs de Maas tot de unieke kleine brouwer in de binnenstad...

Een prachtige fietsroute gemaakt door Mr James zelf, speciaal voor u exclusief als onze speciale gast!

Locals:

Vertrek- en eindpunt is altijd The James Hotel.

We starten de dag met een ontbijt bij Dudok - 10% kortingsvoucher

Koffie bij SS Rotterdam / Hotel New York

Een burger eten bij Diego's

We sluiten de dag af met een biertje bij Thoms

We bezoeken op deze dag de volgende highlights:

- Binnenrotte, Kubuswoningen, Markthal, Laurenskerk
- De Oude Haven
- Erasmusbrug
- Katendrecht, SS Rotterdam
- Kop van zuid - Hotel New York - Foodhallen
- Watertaxi Euromast
- De Hef - Noordereiland
- Willemsbrug

Benodigdheden:

- Flesje water
- 10% kortingsvoucher Dudok, verkrijgbaar bij de receptie.
- Fotocamera
- 2 James fietsen
- Energie

HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Goedemorgen, ben je er klaar voor... we gaan van start!

Part 1 Dudok (circa 1 uur) Vertrek 08:00 - 10:00 uur

Uiteraard starten we de dag met een heerlijk ontbijt.. met een lege maag kunnen we niet gaan fietsen..dus..op naar Dudok!

De fietsen staan gereed en we vertrekken links op de Aert van Nesstraat, we steken de Coolsingel rechtdoor over om vervolgens op de Meent uit te komen. De Coolsingel is de "slagader" van de Stad Rotterdam. Op de Coolsingel vinden belangrijke evenementen plaats zoals bijvoorbeeld de huldiging van Feyenoord (als ze kampioen worden) en de start/finish van de Roparun. Over de Coolsingel gaan we verder op de Meent. Fiets niet te ver want na 250 meter gaan we al stoppen. **De Meent** is een populaire straat met exclusieve winkels en heerlijke horecagelegenheden. Hier stoppen we dan ook direct bij "Dudok". Dudok bevindt zich aan je rechterhand op ongeveer 250 meter vanaf de Coolsingel. Zet je fiets goed op slot!

Dudok is echt een begrip in Rotterdam en staat bekend om haar Rotterdamse appeltaart, echt een aanrader! We starten de dag natuurlijk niet met een appeltaart (mag wel) maar met een heerlijk ontbijt. Mijn tip: de ontbijtplank Dudok Compleet, een groot ontbijt en vult goed, met heerlijke versgebakken croissantjes en American pancakes! Wist je dat dit gebouw in 1952 gebouwd is als verzekeringsbank De Nederlanden? De architect W.M. Dudok heeft dit prachtige pand ontworpen. In 1991 is dit gebouw verbouwd tot het grand café zoals het nu is, gelukkig zijn er een groot aantal elementen hetzelfde gebleven. De grote kolommen, raampartijen en de prachtige oude vloer.



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 2 Binnenrotte, Markthal, Kubuswoningen, Laurenskerk (circa 1 uur)

Met de maagjes gevuld gaan we weer op pad, stap op de fiets, we gaan nu verder de straat in fietsen. We zijn er zo want de volgende Rotterdamse highlights liggen om de hoek. Na zo'n 200 meter slaan we de tweede afslag rechtsaf naar de Binnenrotte, hier is op dinsdag en zaterdag de grote markt, leuk om even overheen te wandelen. Wist je dat de grote antracietkleurige tegels op het plein van de Binnenrotte een betekenis heeft? Voor de oorlog stroomde hier de wateren van De Rotte. Helaas was er na de Tweede Wereldoorlog zo veel puin in Rotterdam dat een groot gedeelte is gedumpt in de Rotte met als doel de wederopbouw en het ontstaan van dit prachtige plein. Op dit plein staat de Laurenskerk. De Laurenskerk is na de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd, deze prachtige kerk had namelijk enorme schade opgelopen bij de bombardementen. Gelukkig staat hij er nog en is iedere Rotterdammer daar trots op. We stoppen voor de deur bij de Markthal, hier parkeren we de fiets. Tijd voor wat fotomomenten en een bezoek aan de Markthal. Tegenover de Markthal zijn de Kubuswoningen gevestigd. Het is mogelijk om de Kubuswoningen van binnen te bekijken, tickets zijn online te bestellen. De Markthal zelf is doordeweeks tot 20:00 uur geopend, op vrijdag zelfs tot 21:00 uur. De Markthal bestaat nog niet zo lang maar staat bekend om de prachtige architectuur. Staan jullie binnen? Kijk eens om hoog! En ja, hier wonen mensen!



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 3 De Oude Haven

We pakken de fiets en vertrekken vanaf de Markthal naar de Oude Haven. Tegenover het station Blaak vertrek je op het fietspad linksaf. We fietsen langs het Potlood gebouw en gaan onder de Kubuswoningen door over het fietspad. Na het viaduct slaan we direct rechtsaf en steken we de grote weg over. Hier ga je de Slepersvest in en arriveren we in de Oude Haven op de Spaansekade Dit is een plek waar je heerlijk kunt eten of gezellig iets kunt drinken. Stop gerust om wat foto's te maken of voor een kopje koffie. Vanaf deze plek heb je mooi uitzicht op het Witte Huis, dit was de eerste wolkenkrabber van Rotterdam en ook een van de weinige panden die het bombardement van Rotterdam heeft doorstaan.



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 4 Katendrecht (circa 1 uur)

Echt veel gefietst hebben we nog niet maar daar gaan we nu verandering in brengen. We vertrekken op de Spaansekade linksaf en fietsen de weg uit achter de restaurantjes langs. Aan het einde van dit weggetje komen wij uit bij de Spanjaardsbrug, een pittoresk stukje Rotterdam. We steken deze kleine brug over en fietsen rechtdoor. Daar steken we recht over op de Maasboulevard en slaan dan rechtsaf om verder langs het water te gaan op de Boompjeskade. Dit is ook een heel mooi plekje om even stil te staan. Links heb je prachtig uitzicht op de mooie rode Willemsbrug waar we later in de route nog overheen gaan! Als je naar het water kijkt zie je ook nog een interessant kunstwerk boven het water hangen, het Maasbeeld. Dit grote kunstwerk is wel 182 meter lang en wordt ook wel de “waslijn” genoemd. De elementen bewegen mee met de stand van het water. We fietsen verder, heerlijk langs het water dus geniet lekker van het uitzicht: de skyline van Rotterdam.

Zie je dat eiland aan je linker hand? Dat is het Noordereiland, ja in Rotterdam hebben we zelfs een eiland!

We fietsen rechtdoor tot we bij de Erasmusbrug aankomen, we gaan de oversteek maken over de Maas. Op de Erasmusbrug is het prachtig om een aantal foto's te schieten. Eenmaal aan de overkant fietsen we rechtdoor langs het Luxor Theater. We volgen de weg langs het water De Rijnhaven. We passeren het metrostation en slaan vervolgens rechtsaf op de Maashavenkade. “Welkom in Katendrecht!” Wist je dat wij in Rotterdam niet zeggen: “We wonen in Katendrecht.”? Nee, je woont op “de Kaap”. Katendrecht is op dit moment in ontwikkeling, tot kort geleden was dit een van de buitenwijken van Rotterdam. Nu is het een begrip en staat de bouw van een 5 sterren hotel op de planning! We fietsen rechtdoor tot we niet meer verder kunnen. We fietsen rechtdoor over de Brede Hilledijk totdat we een park zien. Vervolg de weg aan de linkerkant van het park over de Walhallalaan en rijd deze helemaal uit. Zien jullie hem al?... Daar is hij, de SS Rotterdam. Parkeer je fiets, je mag gratis aan boord. Leuk om rond te lopen en even op het buitendeck een kijkje te nemen. De SS Rotterdam staat beter bekend als “La Grande Dame” en fungeert nu als evenementlocatie en hotel. De SS Rotterdam kent zijn geschiedenis en vertrok vanaf de Kop van Zuid naar New York. Het is een prachtig schip en gelukkig blijft ze nu voor altijd in Rotterdam. Het schip kan overigens niet meer varen, want zie je buiten op de kleine rotonde de schroef? Deze is van het schip!



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 5 De Kop van Zuid - Hotel New York

We fietsen niet dezelfde weg terug maar vertrekken vanaf de SS Rotterdam links over Katendrecht naar de Kop van Zuid. We fietsen richting het Deliplein op Katendrecht om daar vervolgens per loopbrug de oversteek te maken naar de Kop van Zuid. Op het Deliplein vind je de meest bekende tattoo shop van Rotterdam: Tattoo Bob, de enige echte! Op de Veerlaan slaan we linksaf vóór Theater Walhalla, stap hier even van de fiets af om te voet met je fiets over de loopbrug te lopen. Wist je dat de loopbrug ook wel onder de Rotterdammers “de Hoerenloper” genoemd wordt? Waarom? Katendrecht heeft een ruime geschiedenis. Vroeger was De Kaap de echte hoerenbuurt van Rotterdam. Zie je ook al de slotjes aan de brug hangen? Dit is inmiddels de brug van de echte liefde geworden.

Eenmaal aangekomen op de Kop van Zuid parkeren we de fiets om even heerlijk een ronde te lopen. De Kop van Zuid is een plek wat echt in ontwikkeling is, de duurste appartementen zijn hier te huur. Zelfs Madonna heeft hier een penthouse gekocht, echt waar, kijk maar eens op internet! Hotel New York is absoluut een bezoekje waard. Mooie plek om koffie te drinken, foto's te maken, of een hapje te eten in de avonduren. Aan de kade voor Hotel New York staan nog koffers, vanaf dit punt stapten de mensen aan board van o.a. de SS Rotterdam. De Kop van Zuid is de buurt waar altijd iets te beleven is. De Cruise Terminal waar de cruise schepen arriveren is DE plek voor de vetste feestjes. Het Luxor Theater waar de leukste voorstellingen draaien, of restaurant Mood by Eveline Wu waar je gaat eten als je eens echt wilt genieten, kortom, het is de plek waar je een keer terug moet komen!



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 6 Watertaxi

We laten de fiets even staan. We stappen namelijk hier op de watertaxi. De watertaxi is het taxivervoer in Rotterdam. De watertaxi is snel, makkelijk, maar stiekem ook ontzettend gaaf. Vanaf Hotel New York is het niet nodig om een taxi te reserveren maar het is daar altijd mogelijk om de opstap te maken. Waar gaan we naar toe? De Euromast! Wat is Rotterdam zonder de Euromast. Houd je goed beet want je arriveert in nog geen 7 minuten. Vraag de schipper direct om een retourrit te boeken. Tijdens drukke dagen is het handiger om een retour tijd vooraf te boeken.

Enmaal aangekomen bij de kade ben je ineens in de Parkhaven van Rotterdam. Dit is de plek waar verschillende riviercruises vertrekken. Hier vertrekt ook de pannenkoekenboot, leuk voor kinderen. De Parkhaven staat bekend om de Euromast, de Chinese boot en de Ballentent. Bij de Ballentent kan je de beste gehaktballen eten van de stad, hoe leuk is dat! De Euromast is natuurlijk een bezoekje waard. Hoogtevrees? Dan is het maken van een foto voor nu genoeg. We gaan met de watertaxi terug naar Hotel New York om weer op de fiets te stappen.



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 7 Honger! – Diego's (circa 1 uur)

Nu hebben we in middels wel weer trek gekregen. Daarom stappen we snel op de fiets en fietsen we vanaf Hotel New York recht door richting de Erasmusbrug. Eenmaal aangekomen bij de stoplichten slaan we eerst even rechtsaf richting het Luxor Theater. Aan de linkerkant van het gebouw zit de beste burger place van Rotterdam: Diego's. Diego's heeft verschillende awards gewonnen en staat bekend om de gouden burger. Diego is de eigenaar van het restaurant en een goede vriend geworden van The James. Diego's is the place to be on your cheat day. Geopend van di - zo van 12:00 - 21:00 uur. Is Diego zelf aanwezig? Vertel eens dat je van The James Hotel bent, Diego is altijd in voor een gezellig praatje en legt de gasten van The James graag in de watten. Mijn favoriet is: "Bugles the night away burger", de warme cheddar kaas brengen ze speciaal aan tafel. Eet smakelijk!



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 8 De Hef – Noordereiland

Genoeg calorieën op, tijd voor wat verbranding. We fietsen terug richting de Erasmusbrug en slaan bij het Luxor Theater rechtsaf het kruispunt over. We fietsen nu rechts langs het Rotterdamse gerechtsgebouw over de Laan van Zuid. Bij de eerste stoplichten slaan we linksaf en fietsen we over de Stieltjesstraat. Halverwege de straat zie je aan de linkerkant een oud muurtje staan. Als je geïnteresseerd bent in geschiedenis is dit zeker de moeite waard om te stoppen! Hier staat namelijk een oorlogsmonument, het Joods Kindermonument, ter nagedachtenis aan de Rotterdamse Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en omgekomen. Hierna fiets je door, onder het Poortgebouw door, tot aan de brug De Hef. Deze grote groene brug is niet meer in gebruik maar diende vroeger voor de verbinding tussen het Noordereiland en Rotterdam Zuid. De Hef is naast de Erasmusbrug een van de meest gefotografeerde bruggen van Rotterdam. Gelukkig hebben we nu de Koninginnebrug en is dit de nieuwe verbinding tussen Rotterdam Zuid en het Noordereiland. We steken de Koninginnebrug over, welkom op het Noordereiland! Maak eens een rondje op dit Rotterdamse eiland, hier zijn prachtige herenhuizen en een klein stukje historie van Rotterdam.



HOTEL

THE JAMES

EST. 2018 ▣ ROTTERDAM



Part 9 Thoms Stadsbrouwerij - tijd voor een biertje!

Vanaf het Noordereiland fiets je de Willemsbrug over, de grote rode brug, terug naar het centrum van Rotterdam. Eenmaal de Willemsbrug gepasseerd vervolgen we de weg naar de Maasboulevard en houden we rechts aan. Na ongeveer 100 meter slaan we links af naar Oudehoofdplein. We fietsen rechtdoor weer langs de Oude Haven, weet je nog? Op de Oude Haven slaan we rechtsaf en vervolgens weer linksaf richting de Koestraat. Nu ben je weer terug op de Blaak waar we vanmorgen zijn gestart. Ga rechtdoor en nu fiets je over de Mariniersweg, een bekende straat met winkels en restaurants. Het tweede kruispunt slaan we linksaf naar de Vogelenzang. Op de Vogelenzang sla je de tweede straat rechtsaf, nu fietsen we op de Pannekoekstraat. De Pannekoekstraat staat bekend om heerlijke restaurants en een gezellige sfeer. Deze weg vervolgen we en slaan we aan het einde linksaf. Je bent nu op de Meent, de straat waar we vanmorgen hebben gefietst. Op de Meent slaan we linksaf en fietsen we 400 meter rechtdoor. Aan je rechterhand zie je Thoms, parkeer je fiets want het is tijd voor een drankje. Thoms is een café met een bierbrouwerij, het is mogelijk om in het café aan de Meent een drankje te doen. Tip: loop links om Thoms heen om een bezoekje te brengen aan Thoms Stadsbrouwerij. Wist je dat je hier met 4 - 8 vrienden een eiland tafel met tap kunt reserveren? Super leuk voor een avond uit!

Tip: naast de verschillende speciaalbieren is de borrelplank bij Thoms een absolute aanrader!

Ik hoop dat je nu een goede indruk van Rotterdam hebt kunnen krijgen.

Vanaf Thoms is het ongeveer 400 meter terug naar The James, vergeten jullie m'n fietsen niet mee terug te nemen?

Nog een fijne dag toegewenst, James.

